

Devotie-kapel O.L.Vrouw van Fátima in Kleingenhout

In het Mariajaar 1954, werd de Mariakapel in Kleingenhout ingezegend. Enkele jaren eerder werd in Kleingenhout een buurtvereniging opgericht. Aanleiding voor de oprichting was het feit, dat Kleingenhout in 1952 voor het eerst werd opgenomen in de processieroute. Het idee werd toen geboren, om als rustaltaar voor de sacramentsprocessie een kapel te bouwen. De realisatie werd een enorme klus voor de inwoners van het slechts twee en een halve straat tellende gehucht.



De kapel van Kleingenhout werd ontworpen door architect A. Kemps uit Heerlen. Hij ontwierp een kapel van baksteen inclusief een torentje met daarin een bel. In het midden van het voorfront moest de 'Sterre der Zee' worden uitgebeeld. Deze constructie was echter technisch moeilijk uitvoerbaar en kwam bovendien godsdienstig niet overeen met de toewijding aan Onze Lieve Vrouw van Fátima. Als alternatief werd gekozen voor een in beton gegoten hart.

De bouwer van de kapel was Victor Dreessen (1888-1962) in samenwerking met zijn zoon Hub (1922-1998). Beiden waren metselaar van beroep en woonden in Kleingenhout aan de Putweg. De belangrijkste handlanger was de vrijgezel Hubert Offermans, wonende aan de Heihofweg. In feite heeft echter iedere inwoner van Kleingenhout zowel letterlijk als figuurlijk zijn steentje bijgedragen. Zo werd door iemand die niet technisch was de moestuin van Victor Dreessen omgegraven, zodat Victor kon doorgaan met metselen.



De kapel werd zoals gezegd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. De verering 'was' niet alleen terug te vinden in het beeld maar ook in de aanvankelijke plafondschildering, voorstellende het Zonnewonder van Fatima. Dit Zonnewonder werd door een lekkage beschadigd en helaas nadien overgeschilderd.

De begroting voor de bouw van de kapel werd opgesteld door bouwer Hub Dreessen. De kosten werden vastgesteld op fl. 1161,80 en tijdens een ledenvergadering door de buurtvereniging 'Kleingenhout' goedgekeurd. De begroting werd uiteindelijk met ruim fl. 400,- overschreden.

De plechtige inwijding vond plaats op zondag 4 juli 1954. Na het Heilig lof van 15.00 uur ging men in processie van de St.-Clemenskerk in Hulsberg naar Kleingenhout. Hier werd de kapel ingezegend door de Hulsbergse missiebisshop Frans Bruls. Fanfare St.-Clemens luisterde de plechtigheid muzikaal op.

Voor meer informatie zie

<http://arensghout.nl/1954/07/04/mariakapel-kleingenhout-ingezegend/>

Bovengenoemde website, www.arensgenhout.nl, gemaakt door Math Vliegen zaliger, is zeer de moeite waard om te bekijken, Math namens alle parochianen bedankt hiervoor.

(Bron: publicatie Maurice Pluijmakers en Roger Crombag d.d. 5 juli 1988)

Wijsheid

*Laat een ander je prijzen,
doe het niet zelf.*

Boek der Spreuken